



ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 130/2021

**Ποιμαντορική και Αρχιεπισκοπική εγκύκλιος για την
Κυριακή τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητος τῶν Πρεσβυτερῶν.**

6 Ἰουνίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἠγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὄργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Αρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. (Λουκ. 11:28)

Ἐφτασε ἐπιτέλους ἡ ἡμέρα πού ἡ Αρχιεπισκοπή μας ἀφιερώνει μία Κυριακή σὲ ἀπανταχοῦ πρεσβυτέρες τῆς. Ἡ Κυριακή τῆς Ἐθνικῆς Ἀδελφότητος τῶν Πρεσβυτερῶν καθορίζεται ὡς ἡ πιὸ κοντινὴ Κυριακὴ στὴν ἑορτὴ τῶν ἀγίων ἀδελφῶν Μάρθας καὶ Μαρίας. Δὲν ἀφιερῶσαμε τὴν Κυριακὴ αὐτὴ ἀπλᾶ ἐπειδὴ οἱ πρεσβυτέρες μας δικαιοῦνται μία Κυριακὴ τὸ ἔτος τιμῆς γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπειδὴ θέλουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε καὶ νὰ τιμοῦμε τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὴ θυσιαστικὴ προσφορά τους στὴν Ἐκκλησία μας, πού ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, κάθε Κυριακὴ ἀλλὰ καὶ κάθε μέρα πού περνάει. Ἡ παρουσία τους φανερῶνει βαθιὰ πίστη μὲ ἡρεμία καὶ ἀπίστευτη ἐνέργεια. Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο πού οἱ προστάτες τους εἶναι οἱ ἀδελφές τοῦ



Λαζάρου, ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία, οἱ ὁποῖες ἔδιναν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους στὴ διακονία τῶν ἄλλων, μὲ ἀπίστευτη γαλήνη καὶ ἡρεμία.

Διαβάζουμε γιὰ τὶς ἀδελφές τοῦ Λαζάρου κατὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλες τὶς θεομητορικὲς ἑορτές (Λουκᾶ 1': 38-42, ια': 27-28) καὶ εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταύγουστου. Στὴ συγκεκριμένη περικοπὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ, ὁ παραλληλισμὸς τῆς διακονίας τῶν δύο ἀδελφῶν μὲ τὴν ἀκούραστη προσευχητικὴ διακονία ποὺ προσφέρουν οἱ πρεσβυτέρους στὴν Ἐκκλησία εἶναι ὀλοφάνερος. Ἡ περικοπὴ καταλήγει μὲ τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν». Μὲ αὐτὴ τὴ διαβεβαίωση ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ Μάρθα καὶ ἡ Μαρία μιμοῦνται τὴν ἴδια τὴ Θεοτόκο, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ πρεσβυτέρους μας, μὲ τὴν ἀφοσίωσή τους τόσο στὶς οἰκογένειές τους ὅσο καὶ στὴν Ἐκκλησία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὶς ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη.

Ἔτσι λοιπόν, ἄς τιμήσουμε τὶς θυσίες καὶ τὴν ἀνεκτίμητη ἐργασία τους κατὰ τὴν Κυριακὴ αὐτὴ, κάθε χρόνο, μὲ ἐκδηλώσεις τιμῆς ἀφιερωμένες στὶς πρεσβυτέρους μας. Ἀλλὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι οἱ πρεσβυτέρους μας εἶναι μαζί μας καθημερινά, ὑποστηρίζοντας τὰ παιδιά τους καὶ τοὺς ἱερεῖς συζύγους τους, ἀποτελώντας παράδειγμα πίστεως, ἐλπίδας καὶ ἀγάπης, προτρέπωντας ὅλους ἐμᾶς ὄχι μόνο νὰ ἀκοῦμε τοὺς λόγους τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ τοὺς φυλλάτουμε καὶ νὰ τοὺς διατηροῦμε στὶς καρδιές μας.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

† Ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος